

**Ingen egentlig historik skrevs till 40-årsjubileet 2013.**

**Här nedan utdrag ur några nr av Släktforskaren som skrev om jubileet:**

## Ur Släktforskaren 2/2012 – 40-årsjubileet

*(inledningsord till tidningen)*

### Helsingfors Släktforskare 40 år

Nästa år fyller Helsingfors Släktforskare jämna fyrtio år. De lärda strider om den exakta födelsedagen. Är det den dag då tanken om en egen svenskspråkig genealogisk förening för första gången uttalades eller är det den dagen då föreningens stadgar slutligen inregistrerades. Det torde vara svårt att exakt bestämma dagen då en flyktig tanke föds, men någonting väsentligt hände under våren 1973. Början var blygsam, det var bara en grupp intresserade släktforskare som efter avslutad släktforskarkurs på Arbis önskade hålla kontakt med varandra även i fortsättningen. Då kursens lärare, kanslichefen Ragnar Mannil firade sin 50-årsdag den 23.5.1973 (*hans födelsedag var 16.5 men gruppen firade en vecka senare/red. 2013*) samlades ca 30 kursdeltagare på Gustaf Aminoffs initiativ för att hylla Mannil. Det var då som allt började. Under sommaren utvecklades tanken om en egen släktforskarförening och det första egentliga månadsmötet hölls i september samma år. Det första inofficiella konstituerande mötet hölls i februari 1974 och under detta år planerades verksamheten med Gustaf Aminoff som ordförande, så att föreningens namn och det slutliga stadgeförslaget kunde godkännas av medlemmarna på det officiella konstituerande mötet 15.1.1975. Samma dag undertecknade styrelsen stiftelseurkunden och Helsingfors Släktforskare r.f. inregistrerades 2.10.1975. Det känns riktigt att fira det år då tanken föddes och grunden för föreningens framtid lades. Därför har styrelsen föreslagit att föreningens 40-årsdag firas under hösten 2013 och inte två år senare hösten 2015.

Från första början har uppbyggandet av ett eget släktforskarbibliotek haft hög prioritet. Ett eget utrymme, en "forskarlya", för bibliotek och arkiv var endast en önskedröm under slutet av 1970-talet. Föreningens första bibliotekarie Madeleine Wessman t.ex. förvarade föreningens "bibliotek" i sitt hem på Jungfrustigen och höll öppet hus för intresserade släktforskare kl. 15–18 före varje månadsmöte. Fast början var så här blygsam har samlingarna under årens lopp genom donationer och inköp utökats så att biblioteket nu, 40 år senare, är det största svenskspråkiga släktforskarbiblioteket i Finland. De största enskilda donationerna är Gustaf Aminoffs samt Ingeborg Dyhr-Sylvins genealogiska boksamlingar.

Vår målsättning är att i framtiden förbättra bibliotekets tillgänglighet så att man från sin hemdator kan söka i bibliotekets "gömmor". Redan nu har det varit möjligt att manuellt gå igenom bibliotekskatalogen, den som finns som en länk på vår webbplats. Det viktiga är att man lätt kunde få en kort information om boken och var den befinner sig. Därför kommer vi att förnya och förbättra indexeringen av bibliotekets samtliga volymer varefter vi lägger ut bibliotekskatalogen med sökfunktion på nätet.

En annan viktig uppgift har från första början varit att lära de aktiva släktforskarna tyda gamla handskrifter. Det har skett under alla år i form av studiecirkeln "Gamla handstilar" som samlas före varje månadsmöte för att under sakkunnig ledning läsa gamla handskrifter från 1600–1700-talen. Denna kunskap och färdighet behöver alla de som egenhändigt forskar i källorna. Läsning av gamla handstilar leddes fram till 1995 av Margareta Damsten och efter henne har Göran Lundsten skött det viktiga uppdraget i närmare sjutton år. Avsikten var att vår styrelseledamot Tord Elfving denna höst skulle ha tagit över, men på grund av hans plötsliga frånfalle 13.7.2012 blev det inte så. I honom förlorade föreningen en vänlig, sansad och bildad medarbetare. Mest känd blev han via sina kåseriartade blogginlägg "Toddis blogg", en lämplig motvikt till det strävsamma släktforskararbetets intressanta vardag. Han började också katalogisera bibliotekets stora samling av släktforskartidningar samt var initiativtagare till ansökningar om bidrag från olika fonder. Trots denna händelse har studiecirkeln kunnat fortsätta sin läsning utan avbrott. I Marita Raatikainen har

studiecirkeln fått en sakkunnig handledare efter Göran Lundsten som i september för sista gången handledde läsningen. Jag vill därför här tacka Dig Göran för Dina insatser som sakkunnig och tålmodig handledare under alla dessa år samt välkomna Marita Raatikainen under tillönskan om all framgång i denna viktiga läraruppgift.

25.9.2012

Kaarlo Rainio

(ordförande/red.)

## Ur Släktforskaren 1/2013 – 40-årsjubileet:

# Med Helsingfors Släktforskare i väst och öst

Av Rita Neittamo

Under sin 40-åriga verksamhet har Helsingfors Släktforskare gjort knappt trettio flerdagsresor. oftast har resorna gått till Sverige, i synnerhet i början av sin verksamhet deltog HSF i olika nordiska släktkonferenser i Sverige. På senare år har våra släktforskare mer och mer valt att besöka resmål i Estland, Ryssland och Lettland. Inom Finland har man besökt såväl Österbotten, Åland som östra Finland.

Flerdagsresorna, 2–4 övernattningar, har vanligtvis gjorts på hösten. Undantagen var resan till Skåne våren 1997 och resan till Tartu i maj 2011.

Sin första resa till Stockholm gjorde Helsingfors Släktforskare redan 1974. Förutom Stockholm besökte man då även Uppsala och Sigtuna. Till samma ställe åkte släktforskarna på nytt nästan tjugo år senare. Stockholm med omnejd har besökts flera gånger.

1982 hölls en släktforskarkonferens på Åsljungagården i Skåne och tre år senare var det släktforskarsymposium i Norrköping. Helsingfors Släktforskare deltog i båda.

## Resor i österled

Till Estland har Helsingfors Släktforskare ofta styrt kosan. 2011 gjordes en resa till Tartu där man även hade varit tio år tidigare. Även Haapsalu, Ormsö och Pärnu har varit resmål i Estland. I Lettland har man besökt Riga.

Några resor har gjorts till Ryssland. S:t Petersburg var resmålet 1999 och tio år senare åkte man till Karelen där man besökte Sordavala, Keksholm och Viborg.

I Finland har Åland besökts tre gånger, senast i fjol då man efter att ha besökt Åbo Akademis bildsamlingar i Åbo åkte till Mariehamn. Höstresan 2008 hade Österbotten som mål. Där besökte man Kronoby, Jakobstad, Nykarleby och Oravais. Även Vasa var resmål redan 1976.

Östra Finland har blivit mindre besökt. 1982 besöktes herrgårdarna i Vehmais och Juva samt klostren Nya Valamo och Lintula. 1996 åkte man till Villmanstrand och Viborg.

Mellersta och norra Finland har varit mindre populära resmål för Helsingfors Släktforskare. Kanske det är dags att ordna en resa till de här delarna av landet?

Ofta har resorna skildrats i Släktforskaren och sedan man började publicera fotografier i tidningen har artiklarna varit rikt illustrerade. På senare år har mittuppslaget i alla nummer haft färgbilder från olika resor och utfärder.

Oftast har resorna gjorts med buss men med dagens låga flygpriser kunde man väl tänka sig att åka lite längre bort t.ex. Krakow eller Köpenhamn.

I år planeras en resa med tåg till S:t Petersburg. Detaljer och mera information om resan publiceras senare.

## **Bilder från tidigare resor**

På nästa sida finns några bilder från resor och exkursioner som gjorts under föreningens första två årtionden. Bilderna har hämtats ur föreningens fotosamlingar och tidigare publicerade nummer av Släktforskaren.

Resornas betydelse har från första början varit oerhört viktig. Att resa i grupp har stärkt sammanhållningen bland medlemmarna och på resor och utfärder har man möjlighet att lära känna varandra. Dessutom har släktforskarna fått bekanta sig med platser och orter som man kanske inte annars hade haft möjlighet att besöka.

Många personer inom Helsingfors Släktforskare har under årens lopp varit engagerade med att ordna resor för föreningens medlemmar. Alla som på olika sätt bidragit till att resorna lyckats ska ha en eloge för detta. Man får bara hoppas att Helsingfors Släktforskare även i fortsättningen kommer att ordna intressanta och berikande resor.

*(+ lista på höstresor/utlandsresor – men alla resor finns i skild bilaga /red.)*

-----

**(forts. med nr 2/2013)**

## Ur Släktforskaren 2/2013 – 40-årsjubileet

(Inledningsord till tidningen:)

### Inför ett nytt decennium

I maj 1973 föddes efter en inspirerande släktforskarkurs på Arbis tanken om ”en egen svenskspråkig genealogisk förening”. Denna tanke blev grogrunden till den förening som två år senare i oktober 1975 inregistrerades med namnet Helsingfors Släktforskare rf. Styrelsen beslöt förra hösten att 40-års födelsedagen skall firas 2013. Som utgångspunkt valdes 1973, det år då tanken föddes, inte 1975 då den officiella inregistreringen skedde. En festkommitté tillsattes för att planera 40-årsjubileet till denna höst. Kommittén består av Lena Boström, Rita Neittamo, Stephan Idman och Kristian Stockmann. Kommittén ordnar i samarbete med bl.a. Arbis (Alexandra Ramsay) olika intressanta evenemang under vecka 43 (22–25.10.2013). Firandet börjar tisdagen den 22 oktober på Arbis med ett Helsingforscentrerat jubileumsseminarium, där bl.a. Sveaborg-kännaren Sofia Gustafsson berättar om fästningsbyggarna på 1750-talet. En utställning om släktforskning pågår tre veckor i oktober i Galleri Arbis. Onsdagen den 23 oktober avnjuts en festmiddag på Handelsgillet med professor Henrik Meinander som inbjuden festtalare. Torsdagen den 24 oktober öppnas Bokmässan och där kommer vi att ha ett eget bemannat bord med information om föreningen. En specialutgåva av denna tidning delas ut till intresserade besökare. Jag tackar festkommittén och alla som har hjälpt till med arrangemangen för deras insats. Jag vill också tacka Svenska kulturfonden som välvilligt har beviljat föreningen ekonomiskt stöd för jubileumsseminariet och för specialutgåvan av denna tidning.

I början var föreningens verksamhet blygsam. Det påbörjade släktforskarbiblioteket bevarades de första åren hemma hos bibliotekarien, som välvilligt öppnade sitt hem vid vissa överenskomna tidpunkter för intresserade medlemmar. I ett tidigt skede blev utbildningsfrågorna viktiga. Förutom handledning i hur man släktforskar fick medlemmarna lära sig tyda 1600- och 1700-tals handskrifter. medlemstidningen var till sin utformning anspråkslös och en egen klubblokal var endast en utopistisk dröm. Studieresor till olika arkiv och orter ordnades. Dessa bidrog till att ytterligare förbättra den goda sammanhållningen mellan medlemmarna i den nygrundade föreningen. I dag 40 år senare har verksamheten kraftigt förändrats. Den största orsaken är datoriseringen, som har omformat både föreningens administrativa rutiner och ombrytningen av medlemstidningen. Medlemstidningens layout har förbättrats och utges numera i 4-färgstryck. Den egna webbplatsen leder besökaren via länkar till skriftliga källor, t.ex. till olika arkiv och digitaliserat material. Släktforskning kan i stor utsträckning utföras hemifrån. Det enda som datoriseringen inte nämnvärt har påverkat är tydingen av handskrifter samt studieresorna. Studiecirkeln ”Gamla handskrifter” fortsätter så som tidigare och studieresorna och utflykterna är fortsättningsvis lika populära. Allt detta bidrar till att upprätthålla den goda sammanhållningen mellan medlemmarna.

Till sist vill jag lyckönska föreningen inför dess 40-års födelsedag med förhoppningen att föreningen under sitt femte decennium fortsättningsvis får genomföra sin primära uppgift som den har haft under sina första fyra decennier, nämligen att fungera som ett levande svenskspråkigt forum för spridning av allehanda genealogiska forskningsresultat. Man bör dock inte glömma betydelsen av en trevlig samvaro i genealogins tecken.

26.9.2013

Kaarlo Rainio

(ordförande(red.))

# Från onsdagsklubb till Helsingfors Släktforskare r.f.

Av Rita Neittamo

## 1973–1983 En förening blir till

Helsingfors Släktforskare grundades 1973 för att sammanföra släktforskare hemmahörande i Helsingfors med omnejd. Efter en släktforskningskurs på Arbis kom ett trettioåtal kursdeltagare överens om att även i fortsättningen regelbundet träffas kring sin hobby. Eftersom man samlades den tredje onsdagen i månaden kallades träffarna för Onsdagsklubben.

Från början lades vikt vid medlemmarnas trivsel. Det första månadsmötet hölls i Sparbankens klubblokal i september 1973. Under det följande året gjorde man upp ett förslag till stadgar och den 15 januari 1975 hölls det officiella konstituerande mötet och föreningen antog namnet Helsingfors Släktforskare r.f.

Det första numret av medlemstidningen Släktforskaren utkom redan i april 1975. Tidningen blev genast ett viktigt kontaktorgan till medlemmar och andra släktföreningar.

Till julen 1975 fick Helsingfors Släktforskare emblemet som så påtagligt symboliserar föreningens verksamhet och hemort. Emblemet har utformats och donerats av den kände heraldikern Gustaf von Numers. Föreningens latinska namn Collegium Genealogicum Helsingforsense har tillagts av föreningens tidiga ordförande Gustaf Aminoff.

## 1983–1993 Tillväxt och stabilisering

Vid starten 1973 var medlemmarnas antal 28, tio år senare hade antalet medlemmar ökat till 165 och 1993 hade Helsingfors Släktforskare 250 medlemmar. En av förklaringarna torde vara det ökade intresset för släktforskning som på grund av den tilltagande rotlösheten bland människor starkt växte. På den här tiden var datorn ännu rätt sällsynt vilket gjorde forskandet mer kollektivt än i dag.

Föreningen fann tidigt den verksamhetsform som medlemmarna tycktes bäst trivas med och under 1983–1993 stabiliserades dessa verksamhetsformer ytterligare. Månadsmöten med föredrag var en kombination av trivsam samvaro och ett givande program. Från starten har även resor, utflykter och exkursioner varit mycket populära. Släktforskarna har rest i öst och väst och besökt otaliga arkiv och bibliotek. Orsaken till resornas och utflykternas popularitet är säkerligen möjligheten att vara tillsammans med likasinnade.

## 1993–2003 Verksamheten breddas

Varje tioårsperiod präglas av de människor som leder verksamheten. Under 1993–2003 var Hans Andersin den drivande kraften med många nya idéer och initiativ. På hösten 1994 uttryckte föreningens medlemmar sin förhoppning bl.a. om att utvidga aktiviteten med studiecirkel, aktivera biblioteket och bereda medlemmarna möjligheten till effektiv släktforskning.

Tanken var att föreningen borde ha en egen lokal med rum för bibliotek, styrelsemöten, studiecirkelmöten och datorutrustning. I februari-mars 1995 kunde Helsingfors Släktforskare flytta in i sin nya klubblokal på Dragonvägen 10 i Munksnäs.

Under tioårsperioden 1993–2003 gjorde datorerna sitt genombrott i samhället och även inom släktforskningen. Datorn blev ett hjälpmedel inte bara för lagring och presentation av information utan även för informationssökning i ett växande antal person- och släktdatabaser. Trenden har ytterligare förstärkts och i dag är datorn ett oundvikligt hjälpmedel för de flesta släktforskare.

Nytt för perioden var önskan om att göra något nyttigt. Föreningen hade 1988 inlett ett fotograferingsprojekt med syfte att dokumentera gravstenar, som var äldre än från 1900, på Sandudds begravningsplats. Efter tio år avslutades projektet och gravfotomaterialet gavs till Svenska Litteratursällskapets Folkkulturarkiv.

2005 På börjades ett nytt gravfotograferingsprojekt. Projektet utvidgades i och med att man denna gång beslöt fotografera och dokumentera alla gravar på den gamla delen av Sandudds begravningsplats. Projektet slutfördes 2009 och materialet ingår i Genealogiska Samfundet i Finlands landsomfattande databas om gravstenar.

## 2005–2013 Leden glesnar

Många av HSF:s medlemmar har varit med i föreningens verksamhet sedan flera år tillbaka. Med åren har medlemskåren åldrats. Det har blivit svårare att rekrytera nya medlemmar vilket har lett till att det totala antalet medlemmar har börjat sjunka.

Månadsmöten, studiecirklar, resor och utflykter har även under denna tioårsperiod varit de viktigaste verksamhetsformerna inom Helsingfors Släktforskare. Biblioteket på Dragonvägen var början av perioden välbesökt då medlemmarna kunde rekvirera en egen nyckel med vilken de besökte biblioteket när det bäst passade dem. Efter "nyckelindragningen" har antalet besök i biblioteket sjunkit märkbart.

Under tioårsperioden 2005–2013 har släktforskaren förnyats både till det yttre och inre. Tidningen, som fortfarande utkommer två gånger per år, har mera artiklar än tidigare då medlemsinformationen var medlemsbladets primära uppgift.

Medlemskommunikationen sköts nu främst med e-post och via föreningens webbplats. När det gäller egen hemsida eller webbplats är HSF en pionjär eftersom föreningen redan i ett mycket tidigt skede skapade en egen hemsida tack vare Carl-Axel Palmgrens brinnande intresse.

## Hur ska vi gå vidare?

Föreningens framtidsutsikter skymms av några moln. Utmanande är det (*sjunkande?/red. 2023*) antalet medlemmar och den höga medelåldern. Föreningen har ett stort behov av nya medlemmar med innovativa idéer och initiativ.

Trots att trivsam samvaro bland medlemmarna fortfarande är en viktig sammanförande kraft behövs det nya former för umgänge. Många kommer i god tid till månadsmötena på Arbis framför allt för att träffa vänner och bekanta inom HSF. Föreningens resor och utflykter är fortsättningsvis mycket populära kanske just för att de ger en möjlighet till trivsam samvaro bland likasinnade. Många har efterlyst nya studiecirklar eftersom man då skulle ha möjlighet att diskutera och polemisera kring ett gemensamt intresse. Styrelsen är öppen för nya förslag till studiecirklar, t.ex. en datacirkel vore välkommen för alla som tidvis brottas med dataproblem.

En datorisering av biblioteket känns oundviklig. Inofficiella diskussioner har förts om eventuell medverkan i ett finlandssvenskt nätverk för länkad öppen data. Ifall släktforskarna kan delta i detta projekt är visionen

den att materialet i alla finlandssvenska släkt- och hembygdsföreningars bibliotek tas med i en enda databas som skulle vara sökbar på nätet. Detta är ett jätteprojekt som ännu är på tankestadiet.

Ett betydligt mindre projekt skulle vara en datorisering med sökmöjligheter av föreningens antavlearkiv. Även en digitalisering av gamla årgångar av Släktforskaren har diskuterats. Samtidigt bör webbplatsen hela tiden utvecklas med mera intressant innehåll för släktforskare.

Att samarbete med Arbis är ytterst viktigt är självklart. Här ska föreningen vara aktiv för att kunna rekrytera nya medlemmar till föreningen.

## Program under Släktforskarveckan 21–27.10.2013:

Helsingfors Släktforskare anordnar i samband med sitt 40-årsjubileum tillsammans med Arbis ett festseminarium onsdagen den 22 oktober 2013 kl. 15–18. Seminariet hålls i huvudinstitutets rum 23. Adressen är Dagmarsgatan 3 i Helsingfors.

Helsingfors historia presenteras av både professionella forskare och hobbyforskare. Två föredrag och en utställning i Galleri Arbis (14.10–1.11) ger en inblick i ämnet. Helsingfors Släktforskare och Arbis arrangerar utställningen **Rötter – släktforskning i 40 år**.

### Helsingforsare i stadsarkivets samlingar

Temat för seminariets första föreläsning är Helsingforsare i stadsarkivets samlingar. Helsingforsarna presenteras av specialforskaren vid Helsingfors stadsarkiv Martti Helminen. Han är även ordförande för Helsingforssamfundet.

### Fästningsbyggarna på Sveaborg.

År 1748 inleddes byggnadsarbetena på sjöfästningen Sveaborg vilket ledde till att en mängd nya invånare kom till staden, tillfälligt eller för en längre tid. Vilka var de, varför kom de hit och vart tog de vägen? FM Sofia Gustafsson är doktorand som skriver sin avhandling om Sveaborgs samhällsekonomiska effekter vid mitten av 1700-talet.

### HSF på Bokmässan

Höstens Bokmessa anordnas 24–27 oktober i Mässcentret i Helsingfors. HSF är med även i år, nu med eget bord, där vi delar ut höstens nummer av Släktforskaren som innehåller föreningens broschyr med medlemsansökan. Välkommen att besöka oss på bokmässan i de finlandssvenska tidskrifternas monter 7g35.

### Festmiddag på Handelsgillet 23.10.2013

Festmiddag i Donator-salen på Handelsgillet, Kaserngatan 23, 00130 Helsingfors kl. 18–22. Anmälan till festmiddagen ... Avgiften inkluderar välkomstskål, tre-rätters middag med drycker. Klädsel: Mörk kostym.

Festtalare professor Henrik Meinander. (*Om den samhälleliga atmosfären i Finland 1973, det år "då tanken om en egen svenskspråkig släktforskarförening" föddes. /red.*)

Föreningen tar emot eventuella uppvaktningar kl. 16–18 i Sinebrychoff-salen på Handelsgillet.

Medlemsenkät 2013:

## Möten och resor viktigare än forskning

Av Rita Neittamo

(16 frågor med svar. Utelämnas här. /TK)

# Helsingfors Släktforskare

COLLEGIUM GENEALOGICUM HELSINGFORSIENSE

## Känner du dina rötter?

.....

### HISTORIK

1973 Helsingfors Släktforskare föddes i april då deltagarna i en Arbiskurs beslöt träffas regelbundet.

Föreningens syfte är att sammanföra släktforskare i Helsingfors med omnejd.

1975 Det första numret av medlemstidningen Släktforskaren utkom i april.

1975 Föreningens emblem stiliseras av heraldikern Gustaf von Numers.

1978 Skriftserien Uppsatser I utkommer.

1980 Studiecirkeln Gamla handstilar inleds.

1988–1998 Gravfotograferingsprojekt

2002 Klubblokal på Dragonvägen i Munksnäs

2004 HSF deltar i GSF:s släktforskarkonferens i Borgå.

2006–2009 Gravfotograferingsprojekt

2009 Förnyad webbplats.

-----

(forts.)



## Ur Släktforskaren 1/2014 – 40-årsjubileet:

# Historiska Helsingforskartor Fästningsbyggarna på Sveaborg

*(Sammandrag av de två föredragen på 40-årsseminariet på Arbis 25.10.2013 ingår i nr 1/2014 men är inte avskrivna här.*

*- Historiska Helsingforskartor, sammanställt av Rita Neittamo på basen av föredraget av Martti Helminen  
- Fästningsbyggarna på Sveaborg, sammanställt av Rita Neittamo på basen av föredraget av Sofia Gustafsson.)*

## Utställning på Galleri Arbis

### Av Rita Neittamo

Utställningen på Galleri Arbis, som pågick mellan 14.10–1.11.2013 ingick som en del av HSF:s 40-årsjubileumsfestligheter. På caféväggen fanns ett drygt tiotal fotoförstoringar som presenterade föreningens verksamhet förr och nu. Från föreningslokalen i Munksnäs hade hämtats fotoporträtt av alla tidigare ordföranden. Några bilder från månadsmöten och resor från tidigare decennier hade även valts med.

En av målsättningarna med utställningen var att göra släktforskningen mera synlig. Verksamheten beskrevs med bilder av månadsmöten, resor och utfärder samt bilder av biblioteket och Öppet Hus-dagarna. Den nuvarande styrelsen fanns avporträtterad på en bild. En bild som visade gamla handstilar påminde om möjligheten att före varje månadsmöte delta i studiecirkeln för gamla handstilar.

På korridorväggen hade HSF ställt ut flera släktträd som medlemmarna välvilligt hade ställt till förfogande. Dessutom fanns där ett stort uppslag som beskrev medlemstidningen Släktforskaren.

I den ena vitrinen i aulan visades böcker ur föreningens bibliotek. Böckerna representerade såväl släktböcker som erfarna släktforskare som handledningsböcker för nybörjare. Flera nummer av Släktforskaren hade också ställts ut i vitrinen.

Under seminariedagen, tisdagen den 22 oktober, pågick i caféet ett bildspel som visade hur man börjar släktforska.

Utställningen väckte ett stort intresse bland Arbis besökare. HSF hoppas naturligtvis att utställningen skulle bidra till ett ökat intresse för släktforskning.

## Professor Meinanders funderingar

Vid Helsingfors Släktforskarens jubileumsmiddag den 23 oktober 2013 på Handelsgillet hade festpubliken nöjet att lyssna till de tankar och associationer som den 40-åriga jubilaren väckte hos professor Henrik Meinander.

Att föreningen vid fyllda fyrtio har nått fullvuxen ålder ansåg professorn vara vetenskapligt belagt, åberopande en definition av kollegan Heikki Ylikangas. Meinander glädde sig åt det faktum, att HSF:s skuta lyckligen lyfts ur den finlandssvenska ebb som han påvisat vid sin undersökning år 1973.

Att släkten är central för människans välmående har påvisats av överläkaren Markku Hyypä och sociologen Fjalar Finnäs, berättade professorn vidare. Den idoge släktforskarens arbete med att frilägga släktens rötter och väva dess nätverk tätare är följaktligen till nytta för vår gemensamma välfärd.

Släktforskning kan komma med väsentliga bidrag till ekonomisk och politisk historieforskning. Upptäckten att Walter Greuling gift in sig i släkten Elmgren som grundat handelshuset Mercantile var för Meinander en grundbult i utredningsarbetet för boken om det Greulingska affärsimperiet.

Dolda släktband mellan regerande kungar och deras utomäktenskapliga men ofta dugliga barn behöver friläggas för att förstå raketkarriären hos frillosöner som Karl Karlsson Gyllenhielm, förklarade professor Meinander avslutningsvis. Hans inspirerande och tankeväckande festtal avtackades med kraftiga applåder.

**Fritt tolkat post festum av Henry Clay Ericsson.**

## Släktforskarna på Bokmässan i Helsingfors

Av Rita Neittamo

Helsingfors Släktforskare avslutade firandet av sitt 40-årsjubileum genom att delta i Helsingfors Bokmässan 24–27.10.2013. Detta var andra gången föreningen deltog i bokmässan. Denna gång hade HSF plats vid tidningsdisken som var den centrala delen i monter. Det innebar att föreningen under alla mässtdagar hade sina representanter på plats. De delade ut medlemstidningen Släktforskaren och svarade på mässbesökarnas frågor. Med tanke på det stora antalet frågor som ställdes både på svenska och finska kan man dra slutsatsen att intresset för släktforskning är stort.

HSF hade med stöd av Svenska kulturfonden tryckt upp en ”mässupplaga” av Släktforskaren som hade en broschyr med ansökningsblankett om medlemskap.

Släktforskaren hade god åtgång vid både disken och tidningshyllan, men de vetenskapliga Uppsatserböckerna som också hade tagits med till bokmässan väckte mindre intresse.

Vid tidningsdisken samsades Släktforskaren med Brages Pressarkiv, Finlands Natur, Forum för Ekonomi och Teknik samt Frisk Bris, God Tid, LL-bladet, Parnass och Språkbruk. Monterna låg bra till, nära Edith Södergrans scenen och ett café.

Bokmässan noterade totalt nästan 80 000 besökare. Det erbjöd goda möjligheter att träffa både gamla bekanta och nya kontakter.

# HSF hedrade forna ordförandens minnen

Av Rita Neittamo

Med anledning av föreningens 40-årsjubileum hedrade styrelsen sina avlidna styrelseordförandens minnen vid deras gravar måndagen den 21 oktober 2013.

Gustaf Aminoff var föreningens ordförande 1973–1974 och 1976. Gustaf Aminoff avled 1981 och är begravnen i Grankulla.

Nils Kock var ordförande i två repriser, först mellan 1974–1975 och senare mellan 1977–1988. Han avled 1992 och är begravnen på begravningsplatsen i Månsas i Helsingfors.

Gunni Busck-Nielsen var ordförande mellan 1989–1995. Han avled 2010 och är begravnen på Sandudds begravningsplats i den Godenhjemska släktgraven.

Hans Andersin var ordförande för Helsingfors Släktforskare under tioårsperioden 1996–2005. Han avled 2010 och är begravnen i Pojo. Härmed skedde uppvaktningen vid monumentet för begravda på annan ort på Sandudds begravningsplats.

*(Foton från varje uppvaktning där följande personer deltog: GA: Ulla Bäck, Lena Boström, Susan Strömberg. NK: Lena Boström, Susan Strömberg, Rita Neittamo. GB-N: Anita Magnusson och Kaarlo Rainio, Stephan Idman. HA: Kaarlo Rainio, Stephan Idman, Anita Magnusson.*

*Övriga ordförande har varit Pär-Erik Tegengren 1976 som avled 1992 – vilket HSF verkar ha förbisett kanske pga att han var ordförande bara ett halvår, och hans porträtt saknas också på väggen i klubblokalen, och Kaarlo Rainio 2006–2014 som avled 2016. Enda nulevande f.d. ordförande är Ulla Bäck./red.)*